

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bir halk yaratmak

Halkımı beğenmiyorum. Benim mükemmel bir devletim olsun ama devletimin tebaası olacak halk, bu çöpur çocuklar, bu dişsiz ve bıkkın ağzı açık ihtiyarlar, bu söz anlamaz dinlemez kadınlardan oluşsun; olacak şey değil. Devlet kurucu bilgelik ve iradem karşısında ovanın beyleri bile tutunamazken bu tuhaf güruh, bu hayvan bile etmeyen tuhaf kalabalık bana dirensin. Halkımı yenilemeliyim. Gerekirse elbette yenileyeceğim. Yenilmeyeceğim. Vakt erişince bir emperyal olma iradem ve kuvvetimi salmak üzere, kendim için tamamen eğitebileceğim bunun için bir dil verebileceğim bir halkım olmalı yoksa bunun yaratılması uçamayan kuşlar gibi anlamsız ve yararsız da bu yabancıları yeniden ele almalı ve onlara bir amaç ve riayet edecekleri yasalar vermek suretiyle meseleyi ele almanın elzem yanlarını defaten tartarak ve düşünerek; başlayan yağmurlar vardır ve artmaktadır.

Devletin baş eğdirme kuvveti

Uyumak için halen çadırları kullanıyor olsam da, devletin hükmedici hüküm verici hükümet edici hükümet binasını konak olarak kullanmam gerektiğini elbette gerekli görüyordum. Ne

ki malzeme yetersizliđi gibi basit ve can sıkıcı bir nedenle bir türlü istediđim yüksekliđe ulařtıramamıř, dolayısıyla üstünü kapatma ařamasına gelememiř. Ancak yađmurlar bastırđı, bu da tuhaf, ben devletimin temellerini henüz kurma ařamasını tamamlamadan yađmurun kendi kararını vererek böyle her řeyi, her yeri, beni ıslatmaya cüret etmesi, bunda elbette bir yanlıřlıđı işaret ediyor. İrademle üstesinden geldiđim bir yıđın oluřturan meselelerin ustaca ve tebrik edilesi kararlarla lehime sonuřlandırılması, bu türden dođa olaylarına da boyun eđdireceđimin kesin olması. “Devletin Dođa Olaylarına Boyun Eđdirme Kuvveti” bařlıklı incelememi, bilahare sunmak üzere, deđerlendirip kayda geřmeyi erteleyerek, uygun yapraklı dallardan elde ettiđim malzemeyle çatımı kapamaya giriřtim.

Dođrusu hızla, neredeyse hiç akmayan tavan yapmam, kendi mucizevi güçlerimin karřısında gözlerimin kamařmasına yol açtı. Devletimin tavan yapıp binaların üstünü çatıyla kapatma kuvveti muhteřem. Gelecekte elbette anlatılacaktır; hatta řarkı bestelenecek, řiirler söylenecek, halkın bilincine kazandırılacaktır bu kutlu olayın hikâyesi; bende bař dönmesi ve parlaklık.

Bař deyince; planlı giriřimim řöyle bir sonuca yol açtı, hükümet konađının oluřup ortaya çıkmasından bařka: Konađın tavanını kapama zarureti hâsil olmadan, duvarları benim omuz hizamda bulunuyordu. Çatı bundan daha fazla yükseltilemeyeceđine göre yađmur etkendi henüz havada duran çatı yapma kuvvetimi uygulamaya karar vermemiřtim versem durum deđersecekti elbette içeri girerken tamamen eđilmek gerekmesi bile, bařını eđmek gerekiyordu. Bu noktada da, devletin huřu içinde huzuruna çıkmaktan mütevellit, devletin kendisine bařvurmak için yaklařanın bařı tavana vurmasın diye bař eđdirme kuvvetini uyguluyordu, böyle oluyordu.

Bir halk yaratmak – 2

Bir halk ancak iki yoldan elde edilebilir: İlkin, mevcut bir halka el koymak suretiyle yönetici halklanabilir. Akla yakın, hayata yakın yöntem bu oluyor. Yönetime aday yönetici, yönetici adayı, kudreti elde tutan yöneticiyi aılaşığı ederek, tasfiye, yönetim alanını kendine uygun hale getirerek, tesviye, idareye yerleşiyordu emir vermeler, şölenler, körpe tatlar, kocaman kahkaha, pek çok, kaypak, diri, pak, memnun.

Fakat elbette idarede bulunmanın zorlu sorunlu zorunlulukları karşısında atlar gibi çatlamaadan çabalamanın yollarının bulunması bilinmesi pek bir elzem oluyordu. Nihayetinde yöneticinin yönetimindeki halk, belli bir tarzda yönetilmeye alışmış yönetimce alıştırılmış bu biçimde yönetilmeyi kanıksamış doğal karşılamaya başlamış bulunuyordu, yani birtakım yönetim yöntemlerine ve yönergelere bakalım alııacak mı tepki gösterecek miydi, önemli. Mesele sadece yöneticinin deęişmesi deęil, yönetimin deęişmesiydi. Benim egemenlięimin kendine has özellikleri altımdaki halkı şaşkına çevirmeliydi: Bu ne yönetimdi, hiç böyle tatlı biçimde aşığılanmamış olmalıydılar çünkü ben efendi; hiç böyle şekerli vergiler ödemediler; vergilerin şekerden alınmasını buyurdum; bal ve bilumum tatlandırıcı meyveden vergiden muafiyet ödüllendirildi. Başka bazı yeni niteliklerle dopdolu içi dolu tıkabasa ağızına kadar içine miktar giremeyecek denli dolu ola ki.

Kendimi atımın üstünde ordumu ovanın eski ama eskidiğini bilmeyen efendilerin üzerine yürürken gördüm. Defter Zabiti Beyefendi'yi bana rapor verirken izlemek hoş olacak. Başka bazı efendiler kesilmiş kelleleriyle mahkeme meydanını süsleyecek diri ve kazıklı kelleler bunlar. Halkıma, eğlenmesi için devlet deposunda bulunan şarabı, tahılı, hayvanların etini sunacak ve havaya naralar attıracağım. Elbette depoları yeniden doldurmak için çok çalışmaları gerekecek. Bu yoldan bir halk elde edebilir

miyim, geç mi kaldım? Bir halka el koymak için gereken askeri kuvvet elimin altına girince...

Bir halk yaratmak – 3

Bir de bir halkı yoktan var etmek var, gerek. Bu, yolların bilinen şu an en kolay ve hesaplısı oluyor. Fakat uzun ve soldurucu yağmurlar yağdı. Hava buzdu. Bedenimi pek destekleyen deriden elçi elbisemin yerine kötü bir tilki fikri nicedir bedenimi saz gibi inletti, pek de korumayan çuldan bazı paçavralar sarınmış bulunmakla yüce bir gövdeyi ne kadar koruma? Misafir elçi giysisi. Soğuyan havaların dokunan etkisiyle ve ıslak, üşütmüş bulunuyorum, ben, koskoca Elçi! Hemen dokunan etkisi bedenime dolmuştu içime hastalık dolmuştu bir elçi için müşkül durumlar olmuştu. Hiç de yakışmayan şeylerdi bütün hepsi bendeniz eski kral efendilerin elçisi gelecekteki ve gündeki gerçek kral aday, hastalanmış bulunuyordum. Ateşim yükselmiş bulunuyordu. Üşümüş ve terlemiş bulunmuştum. Ağzımda çamur tadı bulmuştum. Kutlu ve kutsal gövdem kendini pek sevdiği gibi dik tutamıyordu. Elçi sarayımdan ki hep soğuk ve üşümüştü, yaşlı çadırlarına geçici olarak –temelli– taşındım. Duvarları yağmur ve içeriyi koruyan çadıra yerleştim. Kaygılı kadınların arasında yarı baygın uyuklarken kaygısız sayılmazdım. Hançerimi bulamıyorum. Yazı takımlarım benden uzakta ve bütün rapor ve mektuplarım ulu Hakanlar ve kral ve yardımcıları ve yamak takımı ve ciddi duruşlu elçilik binaları ve yolda ayakları kırılan atlar ve savaş arabaları ve arabaların yürüdüğü adımı taşıyan yollar ve su kenarları ve havuz başında dinlenen geniş gövdeli kadınlar ve cıvıdayarak koşuşan çocuk sürüleri ve yağmur ve akşam serinliğinde bedenlere sokulmalar üşümeler üşenmeler gece gelen eserli titremeler sürüp gidiyordu. Uyuştum. Uyumuşum.

Ağzımda bozuk bir tatla uyandım. Çıplaktım. Bütün bedene bazı ilaçlar sürülmüş olsa gerekti, terliyordum ayaklarım yoktu kadınlardan birisi irice yüzlü yaşlıca, üstüme eğildi. Göz-

lerimi kapadım. Gelecekteki devletimin hekimbaşı olmaya en yakın aday şu an bu kadındı; karar aldım. Hastalığın üstüme serdiği korunmasızlığı savunmasızlığı sevmedim. Güvenliğim böyle tehdit altındayken birisi beni çubukla dürttü. Oğlanlardan irisi. Dirseğimin üstünde doğruldum. Çanaktaki sütü içtim. İyiceydım. Devletimin kuruluşuna devam etmek için güçbela ayaklandım. Çuldan giysim onarılmıştı kırıklarla desteklenmiş kalınlaşmıştı. Hançerimi pek masum, giysime sarılı buldum. Bu hastalıkla baş etme kuvvetini apaçık göstermiştim.

Bir halk yaratmak – 4

Yüce bilincimle kavramış bulunuyorum ki kendi devletimi kurmak için gereken halk, elimin altında bulunmakla birlikte bulunmamaktadır. Dilimi konuşamadıklarına göre dilimi konuşmamaktan başka bir eksiği bulunmayan hayvan halkından nereleri eksiktir? Ki hayvanı hiç değilse beslenmek için kesip yiyebilirdim bu yabancılar insan sınıfından olmakla birlikte bu mümkün görünmüyor gibiydi.

Bu noktada yüce iradem devreye giriyor. Yaşlı insan nüfusunun fazlalığı iş görme yeteneklerini köreltiyor, beslenme zorlukları ortaya çıkarıyor. Tıpkı ağacın budanması gibi ölü ya da cılız kuvvetsiz yanlış yerlerden sürerek bedeni emen sürgünleri bu çocuklardan pek çoğu oluyor, toplumun geleceğinden bu nüfusun budanarak temizlenmesi bir gereklilik sayılsa olsa yeridir, kudretim; gerekli gerçekçi görünüyor. Çadır çadır gezerek gövermeyeceklerini bildiklerimin boğazlarını hançerlemek akla yakın ve yatkın. Öte yandan, bu çocuklardan bazı kız olanları kişisel hizmetimde kullanılmak üzere cariye nevinden olarak ayrılarak erkek çocukları askerlik hizmeti işiyle iştigal etmeleri üzere sağlanabilmekle birlikte, anlaşmak bir sorun olduğundan kendime yeni bir nesil yaratarak yetiştirmek ve onları yetkinleştirmek onlara bir dil vermek onlara bir efendi sunarak boş ve işe yaramaz hayatlarına anlam ve amaç yüklemek önümde eğilerek

üstlerine basarak ben yükselmek kendimi yükseltmek ulu bir kral olarak yürümek yücelmek emirlerimi anlayacak gerçekleştirecek anlaşılmayan sözlerimin anlamsızlaşmasını anlayamıyorum.

Kendi altından ve gümüş ve mücevherden ve nefis zevklerinden yapılmış kendi neslimi ve utkun neslimi benim neslimi yeni bir insan olarak benden doğmuş ve bana hizmet edecek bana emrimle kutsal cinsel organımı gereken nesil tohumlarını dişilerimin içine koymak için mevcut kuvvetli çadırlardan birine girdim.

Otlaktaki memeli kadın ilkti direnmedi sanki sevindi gözleri kapalı kısık mı demeli beni incitmedi süzdü sessizdi. Ben bütün bedenimi kendiliğinden parlayan çeşitli renklerdeki yaşama ve öldürmeyle dolu akma ve kapanmayla dolu açma ve durmayla dolu şimşir kadar sağlam ve depolu bedenimi izleyen kadınların şaşkın bakışlarında gizli hayranlığı güzel hayvanlığı sergiledim. Hançerimin harika katkısını elbette ihmal etmemeliyim. Belki bu muhteşem etkileri yaratırken bir miktar yardımına başvurdum ancak bunun tamamen dişilerimin iyiliği ve muhteşem neslimi oluşturacak yeni bebeleri halkedecek kutlu tohumları kendilerine sokmak içindi.

Dölleme işlemi başarıyla sürdü. Her bir kadını dölledikten sonra "Sen seçildin," dedim. "Gelecekte kurulacak milletimin annelerinden birisin!" Anlamadıklarını biliyordum gerçi ama kutsal kelimelerin anlaşılması gerekmez. Hatta anlaşılmadıkları oranda kutsal oldukları bile söylenebilir.

Hemen hepsi ağlama tutturdu. Nedenlerini merak etmiyor degildim ama muhtemelen bu kutlu ve büyük olayın başlarına gelivermiş olması karşısında kendilerine hâkim olamamış, ihtişamım nedeniyle cerbezelenmiş ve ağlamak tutturmuşlardı, böyleydi.

Böylece bütün çadırları gezmem bütün kadınları dolanmam üç günümü aldı. Bir tanesi özensizdi: Ben gövdesini yüce bir görkemle doldurmak için gayret ederken o bebelerini emzirmeyi sürdürdü. Sütünün tadına baktım. Başımın dönmesi aklımı karıştırdı.

Bir halk yaratmak – 5

Yeni bir halkın tohumlarını atmış, yollarını döşemiş bulunuyorum. Bu halkın yaratılması sürecinde mevcut buldukları için seçtiğim kadınlardan yüz görmedim. Bana üç gün yiyecek verilmedi. Çok otlamak durumunda kaldım. Toplanıp konuşuklarını gördüm. Her yan sessizleşti. Çocuklar etraftan çekildi. Yeterince bekleyecek, kendi bebeklerimi ellerimle doğurtmak için işin başında bulunacaktım. Gerçi bebek doğurtmak konusunda hiçbir fikrim yoktu ama benim kadar yüce bir efendiyseniz, bilmediklerinizi de mükemmelen yapabilirsiniz. Bu uzun ve güçlü üç günün ardından Ateş Meydanı'nın kenarında, elçi sarayımın bulunduğu yamacın başında toplandıklarını gördüm. Bekliyorlardı. Sarayımın önünde, girişte yaptığım yüksek taştan tahtımda oturmuş, meydanı süsleyen heykeli mi nasıl yükseltebilirim düşünmeleri içindeydim. Seslendiler. "Ya ya ya!" Peki. Nihayetinde anlaşıyorduk, yeni bir şey sayılmazdı. İşin aslı, dilleri umurumda değildi. Kendi dilimi konuşacak yeni neslimin karınlarında taşındığını biliyordum mesele benim açımdan sonsuza kadar kapanmıştı dil, benim dilimdi; başka bir dil ya da diller konuşanlar varsa bile, benim üstün dilimi öğrenmeleri gerekecekti. İnsanlığın yeni neslinin babasının dilini; insanlığın babasının, temel atasının dilini konuşacaklardı. İnsanlığı yeniden başlatmıştım ve onu tam da kendi bilgilerim ve isteklerim doğrultusunda kurabilecek güç ve durumdaydım. Kadınları umursamadım. Derin ve önemli düşünceler içindeydim. Fakat açıldılar, bir yarım ay ya da bir yarım çember oluşturdular. Tam ortalarında bir keçi belirdi. Küçük ve sağlıklı görünen bir hayvan. Diri etleri ilgimi çekti. Birisi yaklaşarak beni aşağı çağırdı; yüce birisini aranızda görmek için bulunduğunuz yere, aşağı çağırmanız. Yularını bana uzattılar. Bunun için krallığının içinize girmesi mi gerekli? Hayvanın boynunu yakalamamla onu boğazlamam

bir oldu. Ateşin harlanmasını buyurdum. Beni anlayabildikleri zamanlar gelecek mi? Bana sunulan bu hayvanın etini onlarla paylaşmaktı niyetim.